

## Gebroken hart FB

dm(e) dm(e)  
De zon die schijnt naar binnen, maar ik ontwijk het licht,  
c(d) c(d)  
Ik voel me donker en ik knijp m'n ogen dicht.

dm(e) dm(e)  
Ik hoor de vogels fluiten en ik haat dat geluid.  
c(d) c(d)  
Ik snak naar de stilte en kijk ze de bomen uit.

gm f  
Jij wandelde mijn leven in,  
g f  
keek vluchtig om je heen.  
g f  
Je had het snel bekeken,  
g f c  
want je kwam en je verdween.

dm(e) dm(e)  
En ik blijf achter met 'n uiteengevallen hart  
c(d) c(d)  
en alle lijm van de wereld lijmt niet wat jij brak  
dm(e) dm(e)  
en ik blijf achter, alleen en heel verward  
c(d) c(d)  
....., met een gebroken hart.